

Psalm 130

¹ Canticum graduum.

De profundis clamavi ad te, Domine ;

² Domine, exaudi vocem meam.

Fiant aures tuæ intendentes in vocem deprecationis meæ.

³ Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit ?

⁴ Quia apud te propitiatio est ;
et propter legem tuam sustinui te,
Domine.

Sustinuit anima mea in verbo ejus :

⁵ speravit anima mea in Domino.

⁶ A custodia matutina usque ad noctem,
speret Israël in Domino.

⁷ Quia apud Dominum misericordia,
et copiosa apud eum redemptio.

⁸ Et ipse redimet Israël
ex omnibus iniquitatibus ejus.

1 Een pelgrimslied.

Uit de diepte roep ik tot u, HEER,

2 Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.

3 Als u de zonden blijft
gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?

4 Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.

5 Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord,

6 mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de
morgen.

7 Israël, hoop op de HEER!
Bij de HEER is genade, bij hem
is bevrijding, altijd weer.

8 Hij zal Israël bevrijden
uit al zijn zonden